

EEN OORLOGSGRAF IN DE KRAKKEDEL

Harry Peters 2019

In 1944 lag Doornenburg in frontgebied. Op last van de Duitse bezetters moesten wij evacueren. De bewoners van de Oosthoek van de Betuwe werden via het Pannerdenseveer de Betuwe uitgeleid. Ook in de Krakkedel maakte iedereen zich klaar voor vertrek. In een oud huisje waar nu de bungalow van Lidia en Jan Derksen staat, woonde de oude man Hannes Claassen (geboren in 1860)*¹. Zijn zus was al overleden en Hannes was nooit getrouwd geweest. Toen de buurtgenoten Hannes vroegen of hij meeding, zei Hannes heel bewust; "Ik ga niet mee, ik blijf bij de geit". De geit was voor Hannes zijn leven. Alle mensen van de arbeidersstand hadden een geit, dat dier gaf genoeg melk om van te leven. En zoo bleef Hannes Claassen achter in de Krakkedel. Om zijn geit te voeren en te melken. Begin April 1945, bij de bevrijding van Doornenburg, vonden de geallieerden Hannes dood bij zijn woning. Ze hebben Hannes begraven en er dit kruis op geplaatst met de vermelding dat het een burger, man zijnde, betrof, daar gevonden en begraven. Op 9 Juli 1945 werd hij herbegraven op het RK-kerkhof in Doornenburg.

Noten:

*1. Hannes Classen was een oom van mevrouw Marie Derksen Claassen, zijnde de moeder van Jan Derksen.